

Nissagården målas om – augusti 2014

Det har sedan ett tag tillbaka funnits ett stort behov av ommålning av Nissagården i Slämsmåla. Under 2013 målades en del fönster på ena långsidan och ena kortsidan om av en målarfirma. Detta blev en ganska kostsam affär och diskussioner gick hur föreningen ekonomiskt skulle klara av en ommålning av hela huset.

Under våren 2014 kom förslag från bland annat Kalle Karlsson om att göra ett försök att få ihop frivilliga "målare" från alla de medlemmar som finns i föreningen. Mellan 10 o 15 stycken anmälde sitt intresse av att hjälpa till, varför beslutades att försöka genomföra ommålning i egen regi, med Kalle Karlsson som arbetsledare.

De tre sista lördagarna i augusti bokades in för målning och Per-Ove har varit personalansvarig och sett till att det varit lagom med folk där varje lördag.

Trots att det var en lite regning period, så hade vi tur att det höll uppe de dagar vi målade.

Föreningen tackar alla de som någon eller flera lördagar varit där och målat.

Tack till Eva Henriksson som fixat lunch åt oss de dagar vi målat.

Vi tackar också Mats Edvardsson som stöttat föreningen genom att kostnadsfritt låna ut sina byggnadsställningar. Han har till och med kört dit dem och hämtat dem.

Även ett stort tack till Bengt Bengtsson, Midingsbråte som stött oss genom att kostnadsfritt låna ut sin lift till oss. Nils-Erik har ombesörjt transporten av liften.

Och ett **speciellt stort tack till Kalle Karlsson** som fixat det mesta, arbetsledare, fixat färg, lagat och bytt detaljer som varit dåliga, etc. Utan honom hade detta inte kunnat genomföras.

Nedan följer lite bilder från arbetet med ommålningen.



Fika i solsken efter ett tags målning den första lördagen.



Kalle byter en dålig vindskiva på södergaveln. Då är det praktiskt med en lift. Under tiden målar Lars Berg rödfärg på betydligt lägre höjd.



Det gick åt mycket tid åt att skrapa och tvätta. Här jobbas det med västra långsidan.



Ingen rädder för höjder här! Kalle och Ingrid fixar till och målar utbygget på taket.



Bengt, Uno och Ingrid målar norrgaveln.



Det gick åt mycket byggnadsställningar på norrsidan och några stegar för att komma högst upp.



Här är målgänget som var närvarande sista lördagen (förutom Per-Ove som tog bilden)



Även utedasset fick lite ny färg. Visst blir det fint?



Sista lördagen när allt var klart firades med tårta som Inez bakat.

Artikel och bilder/Nils-Erik o Per-Ove