

Ekeryd - Torpinventering 2018-05-13



Nr 1 Johannes Svenssons gård
Nr 2 Sven Håkansson dy. gård
Nr 3 Målatorpet
Nr 4 Magnusagården
Nr 5 Ola Jönssons stuga
Nr 6 Krokatorpet
Nr 7 Post Mattsatorpet
Nr 8 Båtsmanstorpet Nr 132 Bogren
Nr 9 Gröndalatorpet
Nr 10 Karingatorpet
Nr 11 Signe Svendsotters stuga
Nr 12 Sven Johanssons stuga
Nr 13 Gustava backa

Nr 14 Axelsgården
Nr 15 Isak Alberts gård
Nr 16, 17, 18, 19, 20 Tjärdal
Nr 21, 22 Kolbotten
Nr 23 Kvarn
Nr 24 Sågverk
Nr 25 Lintork

Framtagen av Ringamåla Hembygdsförening, Per-Ove Olsson

Ekeryd - Torpinventering 2018-05-13

Byn Ekeryd

Byn hette från Början Rumpeboda. Namnet ändrades till Ekeryd 1904.

Byn bestod vid 1800-talets början av fyra gårdar. Dessa låg samlade där Rolf Svenssons gård ligger nu. Denna gård anses vara stamhemmanet. Byn hade från början fyra gårdar, men genom delning tillkom flera gårdar. Som mest bestod byn av 18 gårdar med tillhörande torp.

Femton torp och ödegårdar är utmärkta.

Båtsmansnamnet var Bogren.

År 1872 bodde 102 personer i Rumpeboda.

Läst enbuske

På ett av torpen i byn (Krokatorpet) hade torparen intill huset planterat en enebuske. Och läst över den att den som fällde den skulle ha sina dagar räknade, och så blev det också. För den som tog bort den dog inom kort.

Vedkastapräst

Förr vid begravning träffades man tidigt på morgonen begravningsdagen i sorgehuset på mat o dryck. Sen samlades man vid kistan utanför huset, läste en bön och sjung en psalm. Det kallades för att man läste ut liket och den som skötte förättningen kallades för vedkastapräst. En sådan fanns i Ekeryd och det var ett hedersuppdrag att sköta den sysslan.

Branden i Rumpeboda 1811

Något före dagningen den 29 mars 1811 i Rumpeboda, då bonden Pehr Johansson steg upp stod uthusen redan i full låga. Orsaken till eldens utbrytande kan han inte förklara för ingen människa som han vet har om aftonen vistats med något brännbart ämne i ladugården. Pehe J.s gård ägs i dag av Arne Karlsson.

Det var även Ola perssons och Pehr Erikssons ladugårdar och uthus som brann ned till grunden.

Det var 2 lador 15 alnar långa, fähus 9 alnar långt, ett portskjul 6 alnar, ett stall 6 alnar långt o 9 alnar brett, en hackelslada, en liten lada 7 alnar, en svinbod 4 alnar i fyrkant, ett vagnskjul 6 alnar långt. Husen uppförda på eke och furufot och täckta med näver och torv.

Vidare förstördes 4 lass hö, 3 lass halm, 1 järnvagn med boltahjul, en tvärsadel och en hemqvarn.

Allt detta värderat till 247 riksdaler och 32 skilling. Samt ett fähus tillhörande hälften Pehr Johansson och hälften Ola Persson och Pehr Eriksson, vilket befanns vara 10 alnar långt och 9 alnar brett, uppfört på ekefot med furutimmer i knutar. Värde 20 riksdaler.

Dito uppmättes tomten efter fähus som tillhörde bonden Ola Pehrsson enskilt 13 alnar långt o 10 alnar brett, uppfört med furutimmer i knutar o täckt med näver. Värderas till 20 riksdaler.

Tillsammans värderas skadan till 287 riksdaler och 32 skilling.

Värdering gjord den 25 maj 1811.

Ekeryd - Torpinventering 2018-05-13

Nr 1 Johannes Svenssons gård

Bonden Johannes Svensson, född 1841 i Asarum församling

HustruElna Nilsdotterfödd 1839 i Asarum församling

Barn:

Johanna född 1867

Carolina född 1871

Julius född 1874 död 1956

Signe född 1877

Ida född 1879

Axel född 1882

Endast Julius blev gammal nog att uppleva 1900-talet. (Han dör 1956.)

Han tar över stället gifter sig med Ida Bogren (torpdotter på torp nr:8)

Barn:

Astrid född 1917

Rut Kerstin född 1920

De bor där några år. Flyttar sedan till hennes föräldrahem. (torp nr:8) Huset säljs till Erik Enarsson. Han river och flyttar det till Pieboda (Pieboda 1:36). Huset där Sölve Turnéus och Kerstin Linde bor i dag.

Nr 2 Sven Håkansson dy. gård

Bonden Sven Håkanssonfödd 1837 i Asarum församling

HustruKerstin Gustavsdotterfödd 1837 i Ronneby församling

Barn hennes:

Johanna född 1869

Barn gemensamma:

August född 1875

Hilda född 1879

August tar över, blir gift med Wendla Maria Bergqvist. De får två barn och flyttar till Asarum församling 1903.

Nr 3 Målatorpet

HusmanOla Erikssonfödd 1830 i Asarum församling

HustruMartha Olofsdotter född 1830 i Almundsryd församling

Barn:

Johan Erik född 1862

Inga född 1865

Johanna född 1868

Martin född 1875

Johan Erik blir Båtsman i Ysnamåla 1880, och får då Båtmansnamnet Ysman

Nr 4 Magnusagården

TorpareMagnus Nilsson född 1849 i Asarum församling

HustruMartha Petersdotterfödd 1849 i Asarum församling

Barn:

Henrik Johanfödd 1879

Ekeryd - Torpinventering 2018-05-13

Bernhardina född 1883

Familjen flyttar till Svansjömåla 1887

Henrik blir gift med Hulda Kerstin Johansson och tar över gården i Svansjömåla, säljer den till Per Molin 1942.

Bernhardina blir gift med Adolf Karlsson 1916 och flyttar till hans gård i Bengtsboda

Nr 5 Ola Jönssons stuga

TorpareOla Jönssonfödd 1812i Asarum församling

Barn:

Botil född 1844

Bertha född 1850

Pernilla född 1857

HustrunKersta Olsdotter var död när Ola och barnen flyttade hit 1878. Han hade även tre andra barn som ej flyttade med till Ekeryd. Han dör 1897. Hela familjen hade innan bott i Knaggelid.

Nr 6 Krokatorpet

Husman Zakris Johanssonfödd 1818 i Asarum församling

Hustru Bertha Olsdotterfödd 1850 i Asarum församling (se torp nr:5)

Barn:

Mathilda född 1880

Ida född 1882

Hilda född 1885

Mariana född 1887

Anna född 1888 död 1960

Albin född 1890

Dottern Anna Zakrisson, fröken Krok, bodde på äldre dar hos Adolf o Bernhardina Karlsson i Bengtsboda (åren 1940-1956). Hon dog 1960. Innan hon flyttade till Bengtsboda bodde hon ett tag hos Leander och Edla Olsson i Ekeryd (mitt emot Rolf Svensson gård).

Ca 1955 fick Anna hälsa på kungen Gustav VI Adolf då han besökte Svängsta.

Dottern Hilda gifte sig med Sven Johan Lundström född 1875 och flyttade till Slänsmåla 1905-11-26. Barn 10 st, bl.a. Manfred (Manne) född 1912-07-01, gift med Elsa född 1925-06-08. Manne o Elsa hade barnen Ulf, Kent o Krister (tvillingar). Elsa hade innan sonen Jan.

Nr 7 Post Mattsatorpet

Postman Mattis Olssonfödd 1848 i Almundsryd församling

Hustru Sissi Svendsdotterfödd 1843 i Jämshög församling

Barn:

Matilda född 1874

Johan Alfrid född 1876

Frans född 1878

Sven Olof född 1881

Ernst Julius född 1884

Hela familjen kom från Påkamåla 1890. Mattis dör 1931. Ett halvår senare flyttar Sissa till sin

Ekeryd - Torpinventering 2018-05-13

dotter Matildas familj som bor i Vetterkulla.

Nr 8 Båtsmanstorpet Nr 132 Bogren

Båtsman 1836–1837 Måns Bogren född 1795 i Mörrum församling.

Hustru Inga Andersdotter född 1795 i Mörrum församling. De har sex barn med sig när de flyttar hit. Flyttar vidare till Froarp 1837.

Båtsman 1837-1840 Carl Niklasson Bogren född 1810 i Asarum församling.

Hustru Märtha Olsdotter född 1814 i Asarum församling.

Barn:

Hanna född 1837

Sissa född 1840

Båtsman 1841 – 1850 Carl Magnus Johansson Bogren född 1815 i Kyrkhult församling. Kom från Kullemåla.

Båtsman 1850-1859 Peter Nilsson Bogren född 1833 i Asarum församling. Kom från Långasjönäs 1850.

Båtsman 1859-1864 Christoffer Nilsson Bogren född i Asarum församling.

Hustru Helena Jönsdotter född 1832 i Härlunda församling.

Barn: Peter född 1860.

Kom från Kullemåla 1859 och flyttade till Bengtsboda 1864.

Båtsman 1864-tills det upphör: Johan Fredrik Bogren född 1845 i Asarum församling.

Hustru Kersti Persdotter född 1844 i Hällaryd församling.

Barn:

Carl August född 1869

Hilda Augusta född 1877

Ida född 1879

Bor kvar i Ekeryd tills de dör, hon 1917, han 1937.

Hilda Augusta blir gift med Alfred Svensson, de får fem barn, den siste av dem Bror Hilding blir senare präst i Ringamåla församling, Bror Siverstam.

Ida blev gift med Julius Johansson från byn,(se torp nr:1). De övertog torpet och fick två barn

Astrid Viktoria född 1917

Rut Kerstin född 1920

Rut Kerstin gifter sig med Gustav Pettersson (Askaremåla) bosätter sig i Karlshamn, men har kvar torpet som sommarstuga. Deras dotter Monica och hennes man Ronny äger torpet nu. Ekeryd 1:24.

Nr 9 Gröndalatorpet

Torpare Håkan Svensson född 1808 i Asarum församling

Hustru Sissa Svendotter född 1812 i Asarum församling

Barn:

Elna född 1836

Ola född 1838

Ekeryd - Torpinventering 2018-05-13

Paul född 1841
Carl född 1843
Hanna född 1845
Mattis född 1850
Inga född 1850
Carl blir boende i Elmta (Byggmästare Sven Rundqvists farfar)

Nr 10 Karingatorpet

Torpare Petter Dalberg född 1818 i Asarum församling
Hustru Martha Svendotter född 1820 i Asarum församling
Barn:
Hanna född 1845
Håkan född 1850
Sven född 1852
Sissa född 1855

Petter är barnfödd i Pieboda och flyttar hit 1844, flyttar vidare till Bengtsboda 1849, därifrån till Högaböke 1855, (se torp nr:7 i Högaböke) där de bor till sin död. Hanna 1892, Petter 1898

Nr 11 Signe Svendsotters stuga

Signe Svendsotter (från torp nr:12) gifter sig med Båtsman Carl Svensson Dragon och flyttar till Trolleboda (Ryedal) 1865. De får en son Sven född 1867. Carl dör 1869. Signe flyttar då tillbaka till Ekeryd med sin son (inte till föräldrahemmet utan ett torp 500m norr där om)

Signe och sonen Sven flyttar 1876 vidare till Loberget där hon gifter sig med Carl Johan Persson född 1835. Hon bor alltså på torpet i 12 år.

Nr 12 Sven Johanssons stuga

Torpare Sven Johansson född 1809 i Asarum församling
Hustru Bertha Olsdotter född 1806 i Mjällby församling
Barn:
Sissa född 1834
Johanna född 1839
Johannes född 1841
Signe född 1844
Sven och Bertha bor troligtvis kvar på torpet tills de dör, Bertha 1876, Sven 1894.

Nr 13 Gustava Backa

Torpare Gustav Petersson född 1832 i Tingsås församling
Hustru Inga Persdotter född 1829 i Asarum församling
Barn:
Nils Peter född 1864
Carolina född 1868
Amanda född 1873

Ekeryd - Torpinventering 2018-05-13

Familjen kom från Pieboda 1859, flyttade vidare till Emneboda 1869.

Nr 14 Axelsgården(numera Bengtagården)

Bengta Håkansdotter född 1815. Boddepå gården i mitten av 1800-talet

År 1907 köpte Axel Svensson gården

Bonde Axel Svensson född 1878 i Asarum församling

Hustru Irma Mattsson född 1884 i Asarum församling

Barn

Gunda Linnea född 1905

Gösta Emanuel född 1907

Astrid Viola född 1909

Elida Natalie född 1910

Knut Helmer född 1911

Vera Elisabet född 1913

Ture Birger född 1915

Margit Paulina född 1918

Gunnar Evald född 1926

Familjen kommer till Ekeryd 1907. Han dör 1935. Numera ägs gården av Danskar. Ekeryd 1:28.

Nr 15 Isak Alberts gård

Torpare August Svensson född 1875 i Asarum församling

Hustru Vendla Maria Bergqvist född 1873 i Moheda församling

Barn:

Ragnar Hilding född 1901

Rut Märta född 1902

Familjen kom 1900 till Ekeryd, flyttade vidare till Asarum 1903.

Då kom Carolina Gustavsdotter född 1868 i Asarum församling

Barn: Josefin född 1898

Carolina vistades tidvis i Danmark 1903-1906.

1906 flyttade Isak Mattsson född 1882 i Bräkne-Hoby församling in och gifte sig samma år. Isak var innan dräng i Kullemåla

Barn: Albert född 1907

Albert blir gift med Märta Karlsson född 1912 i Urshult. De skiljs 1959, Albert bor kvar till sin död 1970.

Isaka-Albert åkte mycket på "betorna" i Skåne. Det var gallring på sommaren, och upptagning på hösten, Han var enligt uppgift "rafängd" på det området. Märta och hennes dotter trivdes inget vidare på torpet i skogen, hon blev religiös och medlem i en baptistförsamling.

Äktenskapet blev stormigt, och Albert fick stundom försvinna ut ur huset. Till sist slutade det med skilsmässa.

Efter Alberts död köptes skogen av Nils Elmquist (Högaböke) och huset av Frisör Lindell från Asarum, som hade det som sommarstuga en tid. Sålde vidare till Carl-Axel Höglund. Numera ägs det av Danskar. Ekeryd 1:31.

Framtagen av Ringamåla Hembygdsförening, Nils-Erik Svensson, Kalle Karlsson utifrån torpvandringar, material som Per-Ove Olsson samlat på sig, samt släktuppgifter från gamla kyrkböcker via ArkivDigital.

Ekeryd - Torpinventering 2018-05-13

Torpen som är beskrivna ovan är utmärkta av Ringamåla Hembygdsförening.

Torsten Karlsson – En profil Ekeryd

Torsten Karlsson, född 8 juli 1908, död 2 december 1966

Född i Bengtsboda Asarums församling

Moder Johanna Karlsson Bengtsboda (min(Kalle Karlsson) farfars syster)

Fader Karl Mattisson Pieboda

Johanna och Karl gifte sig 19 maj 1908 och flyttade samma höst till Pieboda, hösten 1909 flyttade de till deras nybyggda hus i Högdal. Karl fick anställning som kommunalarbetare. Torsten fick en syster den 24 november 1909 som hette Saga. Johanna fick dubbelsidig lunginflammation och avled två månader senare. Torsten växte upp hos sin far de första åren, men flyttade den 8 april 1916 (7,5 år gammal) till sina morföräldrar Botil och Karl-Johan. De hade då sålt gården till sin son Adolf och själva flyttat till Ekeryd. Torsten tog över huset efter deras död, och bodde därmed i samma hus från 1916 till sin död år 1966.

Efter avslutad skola var han på sjön i 4-5 år, mellan 1924 och 1928.

Han arbetade på Sydkraft, bl.a. som lastbilschaufför. Han körde även lastbil hos Einar Bergs sågverk. Han arbetade nog med det mesta där det behövdes, stenarbete, hos bönder o.s.v.

År 1931 lät min farfar Torsten spränga och bryta upp sten från en åker (100 m³blev det) som såldes till Vägstyrelsen och krossades till makadam. Detta användes sedan till den nya landsvägen som byggdes.

Han var även med på tröskan som varje senhöst körde från gård till gård för att tröska säden. Han var i några år maskinist på Ireortens tröskeriförening.

Han sysslade en del med cementarbete, murade grunder till hus o.s.v. Skorsten till hus var han inte så road av eftersom han var höjdrädd.

Bin tror jag han började med på 1950-talet, han hade nog ett 25-tal samhällen hemma vid huset, och några utspridda i byarna runt om.

Jag kommer ihåg en gång när han kom uppkörandes på gården med sin motorcykel, och ville låna en stega. Han skulle ta en bisvärm som satt 3-4 meter upp i ett träd i Pieboda. Han band fast stegen i pakethållaren på motorcykeln och körde sedan med stegen släpande efter sig. Ett par timmar senare kom han tillbaka på samma vis, men nu var stegen lite slitna i den ena änden.

När Torsten inte skötte om sina bin, var han ofta på sjön och fiskade. Han fiskade mest i Ällhölen men även i andra sjöar. Fisken han fick upp, sålde han ofta till bybor. På våren när Braxen leker så står de ofta stilla på grunt vatten de går då att plocka dem med bara händerna. Jag var aldrig med och plockade fisk på det viset men min far var med och rodde båten många gånger. På en långrev fick han en gång ett jättenapp, när han baxat det till land visade det sig vara en urgammal båt (en stockbåt) urholkad ur en Ekstock. Detta var i slutet av 50-talet eller i början av 60-talet, jag minns att den låg på land nere vid Ällhölen när jag gick på simskola. Han rökte även fisk själv hemma i huset. Han började eld i spisen och hängde fisken i skorstenen och täckte för uppe på taket. Det rök nu istället in i huset men det

Ekeryd - Torpinventering 2018-05-13

bekymrade honom inte. Man kunde ju öppna fönster och dörrar för att vädra. Det viktigaste var ju att fisken blev rökt.

Om han reste iväg ett par dagar t.ex. för att hälsa på sin syster i Malmö så satte han en toffel under dörren så den stod på glänt för att katten skulle kunna gå in och ut. Han låste aldrig huset.

Han var också mycket intresserad av att läsa. Jag fann honom ofta liggandes i soffan med en bok när far skickat mig med ett ärende till honom. Han var bl.a. studieledare i en del studiecirkel i Ringamåla SLS (Svenska Landsbygdens Studieförbund).

När Tre Kronor spelade ishockey på TV eller radio fick han absolut inte störas, störde man honom då fick man veta vem man var. Han var också road av att spela kort. Jag har spelat många tolvor och Canastra med honom fast jag inte var så gammal då, bara 10-13 år. Man skötte sig ju inte alltid som man skulle i kortspelet, vilket man fick veta även då.

De sista åren i sitt liv hade han ont av kärlekskramp och kunde inte gå längre sträckor utan att lägga en tablett nitroglycerin under tungan.

Jag tror att Ragnar Bengtsson övertog en del bisamhällen efter honom. Han köpte i alla fall hans motorcykel på auktionen efter honom.



Kort på Torsten Karlsson tagna ungefär ett år innan han dog, på väggen hänger ett kort av honom i sjömans-kostym.

Ekeryd - Torpinventering 2018-05-13

Äldre version av torpkarta



- Nr 1 Johannes Svenssons gård
- Nr 2 Sven Måliansson dy. gård
- Nr 3 Måla torpet
- Nr 4 Magnus gård
- Nr 5 Cla Jönssons stuga
- Nr 6 Kroka torpet
- Nr 7 Fost Mattsa torpet
- Nr 8 Bålsmans torpet
- Nr 9 Grëndala torpet
- Nr 10 Karinga torpet
- Nr 11 Signe Svendsdotters stuga
- Nr 12 Sven Jhanssens stuga
- Nr 13 Gustava backe
- Nr 14 Ræls gård
- Nr 15 Isak Alberts gård
- Nr 16 Tjändal
- Nr 17 Tjändal
- Nr 18 Tjändal
- Nr 19 Tjändal
- Nr 20 Tjändal
- Nr 21 Kolbotten
- Nr 22 - " -
- Nr 23 Kvarn