

Hovmansbygd - Torpinventering ???



Nr 1 Båtsmanstorpet Nr:75 Hoffman

Nr 2 Knappatorpet

Nr 3 VeilaNissens

Nr 4 Smeatorpet

Nr 5 Kittetorpet

Nr 6 MorMors

Nr 7 Gökalyckan

Nr 8 Ingegerds stuga

Nr 9 Ingas stuga

Nr 10 Hoffmans torp

Framtagen av Ringamåla Hembygdsförening, Per-Ove Olsson

Hovmansbygd - Torpinventering ???

Hovmansbygd by

Ligger i Ringamålas nordvästra hörn med gräns mot Småland i norr och Mörrumsån i väster.

Namnets förled är troligen identisk med fornsvenskans hofman i betydelsen frälseman, ryttarsoldat. I jordeböcker från 1500-talet förekommer namnet Hoffmannzbygge.

Byn har bestått av två större gårdar med i huvudsak skogsbruk. Byn fick ett uppsving när järnvägen Karlshamn-Vislanda kom att gå genom byn. Banan invigdes den 29 juni 1874 av kung Oskar II.

I Hovmansbygd bodde 1872 74 personer. Tolv torp är utmärkta.

Båtsmansnamn var Trana. Ändrades 1780 till Hoffman.

Nr 1 Båtsmanstorpet Nr:75 Hoffman

Båtsman	Per Olsson Hoffman	född 1823 i Jämshög församling
Hustru	Martha Petersdotter	född 1823 i Asarum församling
Barn	Inga	född 1847 död 1870
	Johanna	född 1849
	Carl Magnus	född 1852
	Johan	född 1854
	Olof	född 1857 död 1883
	August	född 1860
	Sven	född 1863 blev båtsman i byn
	Anna	född 1866 död 1869

Per var dräng i byn när han 1847 blev Båtsman. Per blev vicekorpral, kanonkommendör, Korpral och Svärdsmedaljör.

Båtsman Sven Persson Hoffman, se ovan, född 1863 i Asarum församling
Sven blev båtsman 1882, men stack till Amerika 1892.

Det fanns 3 olika Båtsmansnamn i Hovmansbygd.

Trana	1688 – 1775
Långben	1775 – 1780
Hoffman	1780 – Sven Persson var den siste.

Nr 2 Knappatorpet

Torpare	Erik Olsson Knapp	född 1830 i Asarum församling
Hustru	Anna Nilsson	född 1833 i Bräkne-Hoby församling
Barn	Inga	född 1852
	Johanna	född 1854
	Kristina	född 1857
	Matilda	född 1864
	Olof	född 1868
	August	född 1871
	Martin	född 1876

Före detta Båtsman Knapp i Öjamåla 1855 – 1897, kom till Hovmansbygd 1897. Med på flytten var, hustrun Anna, och barnen, Johanna, Olof och Martin. Hustrun dör 1907, Erik dör 1915.

Nr 3 VeilaNissens

Torpare	Nils Karlsson d.y.	född 1854 i Asarum församling
Hustru	Johanna Svensdotter	född 1856 i Asarum församling död 1912

Hovmansbygd - Torpinventering ???

Barn	Oskar	född 1882	död 1909
	Anna Carolina	född 1883	
	Ida Matilda	född 1885	
	Hulda	född 1888	
	Augusta	född 1890	
	Amanda	född 1893	till Amerika 1913
	Sigrid	född 1895	till Amerika 1914
	Gerda Natalia	född 1898	

Nils var dräng hos Bonden Bengt Johansson i Hovmansbygd. Johanna var Piga där, de gifte sig 1882 och flyttade till ett torp, flyttade vidare till detta torp samma år. Bodde där i alla fall tills Johanna dör 1912.

Nr 4 Smeatorpet.

Vet vi inget om. Vet du ta kontakt men Ringamåla Hembygdsförening.

Nr 5 Kittetorpet

Vet vi inget om. Vet du ta kontakt men Ringamåla Hembygdsförening.

Nr 6 MorMors

Vet vi inget om. Vet du ta kontakt men Ringamåla Hembygdsförening.

Nr 7 Gökalyckan. Hette innan Båddalyckorna.

Torpare	Per Månsson	född 1780 i Öhr
Hustru 1	Catarina Jonasdotter	född 1780 i Asarum församling, död 1828.
Hustru 2	Hanna Persdotter	född 1793 i Jämshög församling
Barn h	Inger Erikdotter	född 1824
deras	Magnus	född 1829

Per var krympling och fick tillstånd till Lumpsamling 1821. Gifte om sig med Hanna 1829. Drunknade i Mörrumsån 1831. Se vidare torpkontrakt längre ned i detta dokument.

Nr 8 Ingegerds stuga

Vet vi inget om. Vet du ta kontakt men Ringamåla Hembygdsförening.

Nr 9 Ingas stuga

Vet vi inget om. Vet du ta kontakt men Ringamåla Hembygdsförening.

Hovmansbygd - Torpinventering ???

Nr 10 Hoffmans torp

Båtsman	Per Olsson	Hoffman	född 1823 i Jämshög församling
Hustru	Martha Petersdotter		född 1823 i Asarum församling

Troligtvis flyttar Per med hustru hit när deras son Sven övertar båtsmans jobbet. Martha död 1904. Per dör 1910. Se även torp Nr:1.

Framtagen av Ringamåla Hembygdsförening, Nils-Erik Svensson och Kalle Karlsson, utifrån torpvandringar, material som Per-Ove Olsson samlat på sig, samt släktuppgifter från gamla kyrkböcker via ArkivDigital. Torpen som är beskrivna ovan är utmärkta av Ringamåla Hembygdsförening.

Hovmansbygd - Torpinventering ???

Torpkontrakt Nr 7 Gökalyckan (Båddalyckorna)

Hovmansbygd

Utdrag ur Bräkne härads dombok 22/11-1819 Nr 105

För att inprotokolleras inlämnades ett så lydande kontrakt

Följande kontrakt är upprättat emellan undertecknade nämligen jag Olof Nilsson uti Hoffmansbygd haver bortarrenderat en liten jordplan uti de så kallade Båddalyckorna vid det övre ledet eller grinden vid rågångsmärket intill Ramsbergs ägor - till lumpsamlaren Per Månsson och dess hustru Anna Chatarina Jonasdatter från Hölkemåla, planen är redan utmärkt och får av arrendatorn instängas, uppodlas och bebos med de hus han själv uppbygger emot följande villkor nämligen

1. Såsom arrende för denna plan utgöres för de tvänne första åren fyra räfsedagsvärken och fyra skördedagsvärken, även vidmakthåller han den gjärdesgård som följer rågången från och med denna plan och till och med Kullerys stätta vid gjärdeshörnet och vid tvänne års förlopp ökas dagsvärken till 8 räfsedagsvärken och dito skördedagsvärken, och vid förenämde dagsvärkens utgörande består jordägaren födan, och då dessa puncter troget och rederligen uppfylles samt dessutom visa sig med den beskedlighet som är anständig få de sitta orubade uti bägge ders livstid och därefter faller planen med hus och uppodling jordägaren till utan någon ersättning.
2. Under deras livstid tages vad bränsle och gärdslä det närmsta och tjänligaste och efter anvisning. Skulle åstundas att hava några får till 3 eller 4 stycken sommarbetas på utmarken och lövbrott till vinterföda får höstas till anvisning efter hälften. Således äro tvänne lika lydande exenplar upprättade och av oss medfri vilja och vittnens närvaro underskrivne.

Hoffmansbygd den 2 Juni 1815

S.d. med tillägg att noga tjälsyn sker att ingen ohägnad vid den grinden som är över vägen bredvid denna plan, samt att förenämde gjärdesgård hålles uti laggillt stånd, och då de ej själva förmå att för ålderdom och svaghets skull utgöra ovannämde årlige dagsvärken förskaffa jordägaren de nöjaktige dagsvärken - även om arrendatorn skulle uti en framtid finna sig vid att begiva sig på ett annat ställe eller vet att bo lämnas hus och plan med odling efter förenämde grund utan att dem till någon annan förpanta eller försälja. År och dag som föreskrivit är.

Olof Nilsson
Jordägare

Per P.M.S. Månsson med dess hustru
Arrendator

Vittnen härvid voro
Anders Ingemansson Hoffmansbygd

Carl Bengtsson Göriestorp