

Verksamhetsberättelse Ringamåla Hembygdsförening - 2023

Det nya året 2023 inleddes med Valborgsfirande på Nissagården, med tal av Sofie Ekengren, korvgrillning och sång av den nybildade kören, Nissa Singers.

Det rymliga tältet och de färggranna marknadsstånden sattes upp för att komma väl till pass vid årets alla aktiviteter.

Fyra marknadsdagar under juli månad arrangerades med hantverksbesök, tipspromenader och olika typer av förtäring som lockade såväl medlemmar, som besökande till Nissagården. Nilssons Skomakeri medverkade till att berätta om att de tidstypiska skomakeriprylarna på vinden i Nissagården fortfarande är fullt användbara.

Under hösten hölls en friluftsgudstjänst.

Vi kan med stolthet se tillbaka på allt som gjorts på Nissagården under 2023, då det har spikats, målats, tjarats och städats. Stallet har fått en omfattande renovering med bland annat ett nytt golv och hallen i huvudbyggnaden har iordningställts.

Vidare har förberedelserna med att säkerställa vatten från brunnen nedanför ladan fortsatt. För andra gången arrangerades en populär ljusstöpardag.

Ringamåla Hembygdsförening arrangerade två byavandringar till Askaremåla och Bengtsboda och medverkade till slåtterdagen i Ihre.

I samarbete med Näselfrossa arrangerades en kyrkogårdsvandring samtidigt som Öjamålastugan hölls öppen för historieberättelse och sång.

Midsommarfirandet och Ringamåladagen anordnades tillsammans med de olika föreningarna inom Ringamåla Hembygdsförening och var som vanligt omtyckta och välbesökta.

Blekinge Hembygdsförbund firade 100-årsjubileum genom att alla hembygdsgårdarna höll öppet hus.

Som ett led i den lokala utvecklingsplanen, då kyrkan från och med den 1 januari 2024 skulle avsluta avtalet med Kommunen kring skolmatsalen, bildade Ringamåla Hembygdsförening en arbetsgrupp för att tillsammans göra Ringamåla skola till ett gemensamt "Byahus".

Året avslutades med en trevlig höstfest.

Ett EXTRA STORT TACK TILL ALLA, ingen nämnd och ingen glömd, som genom enskilda byggnadsuppdrag, städ- och arbetsdagar, öppet hus med matbidrag, medlemskort och på olika andra sätt bidragit till att så mycket har hänt såväl på Nissagården som i bygden, under det gångna året.

Ett särskilt tack till dem som skänkt verktyg och andra redskap till att göra Nissagården till ett muséum.

Tack vare er kan vi tillsammans bidra till en levande landsbygd!

Styrelsen

Ringamåla Hembygdsförening