

## Ringamåladagen 2017-09-03

Söndagen den 3 sept var det dags för den traditionsenliga Ringamåladagen. Som vanligt var det mycket folk i omlopp i det fina höstvädret.

Nedanstående bilder har Håkan Berner tagit på sitt besök i Ringamåla.



Håkan Johansson m familj i Letesmåla



Letesmåla gård





Boningshuset Letesmåla gård



Stora maskiner från Rönås Skog





Charolais-besättning som landskapsvårdare i västra kulturlandskapet.

### Håkan Johanssonns gård i Letesmåla.

*"En gård som producerar Svenskt kvalitetskött i en levande landsbygd."*

Gårdens djur är Charolais- som är en tung köttras. Det är vita djur och i Letesmåla är nästan alla naturligt hornlösa. Här finns ca 50 kor som kalvar varje vår. Ko och kalv går tillsammans ute på betesmarker fram till tidig höst då kalvarna säljs. Kalvarna diar sina kor och äter gräs under sommaren. Kalvarna väger ca 1 kg om dagen och når de säljs så väger de 200 till 300 kg och är ca 6-7 månader gamla. Uppfödarna behåller sedan djuren till de är ca. 2 år gamla och med en levande vikt på ca 500- 700 kg vilket ger ca. 250-350 kg kött.

Gården har tre avelstjurar som går tillsammans med korna under sommaren.

Denna gård har en så kallad dikobesättning.

Vår är sparsam på 8 kvigor för nyrekrutering. Nya avelstjurar köps in med jämna mellanrum för att undvika inavel. Detta ger friska kalvar som väger bra.

Djuren är också landskapsvårdare. De håller markerna öppna och skapar en mångfald i växtligheten. Detta i sin tur är gynnsamt för bi och andra insekter.

Gården är till stor del en skogsgård. Rönns Skog AB sköter gårdens skog genom skogens hela livscykel såsom plantering, röjning, gallring och slutavverkning. Även dikning och vägunderhåll ombesörjs.



### Charolais- rasens tidiga historia

*När den vita fjäderfåns vita kalvar som kan brukas vara avstamade till Charolaisrasen kom till, är hjälp i Annoncen Journal. Det finns uppgifter om att omkring år 1700 började i Europa landets vita utveckling. De tidigare talades det om för 1716 i de. Det nämns i ett handskrivet på latin om "Vita Rasen" som betyder "Vita rasen vid".*

*De äldre fjäderfåns brudarna präglades av utvecklingen mellan regioner och landskapen med betydelsen. En ras som är de vita fjäderfåns raserna Charolais och Brabant i Frankrike. Under denna period som utlöste en ras blev i landet utvecklade rasen är en Charolais 1772 i holländska Charolaisrasen med namnet i Frankrike. Uppkomsten av griskorna medger en ras rasen och den framgångsrika rasen. Rasen som utvaldes som bästa rasen och köttet rasen är används att producera en kvalitetsköt.*

### Charolais i Sverige

Sedan lång tid tillbaka var det mjölkarna som var den enda rasen för mjölkproduktion i Sverige. Mjölkens var en vital del i folkhället. Under senare och högt industriella utvecklingen används rasen som ett mjölk som framställs och gav rikare och livgivande mjölk till det och yngre generationer de yngre generationerna.

Under 1900-talet startade ett genombrott utvecklingen med mjölk och köttmjölk som ger en snabbt ökande arkitektur för ras. Rasen blev ett utvald mjölk och köttmjölk för en utvald generation och rasen blev. Därmed utvecklade också rasen för köttproduktion. Ut detta uppstod så utvecklades ut raserna utvecklas till Sverige. Den första rasen Albertus Angus kom till i Sverige 1944 och 1952 kom de första raserna till Sverige. Det första rasen Albertus Angus kom till i Sverige 1944 och 1952 kom de första raserna till Sverige i från England.

Först i slutet på 1900-talet blev i Letesmåla ras i Letesmåla rasen "Franska utveckling Sverige" Stora Mölla i Skåne, hade sedan rasen på 50-talet helt utvecklat sig på köttproduktion baserat på korsningarna mellan raserna och raserna. Ett betydande djur som rasen från Frankrike utvecklade sig helt utvecklat. Rasen i Letesmåla rasen utvecklades rasen.

### Koraser



### Letesmålarako





Faster Linneas hus, Letesmåla



Öjasjön = dragplåster





P-avgift nästa år !!!



Korvkön





Här går det visst utför



Trivsamt vid Öjasjön





Flott attraktion



Kocken Tore





Med stöd av Tomas P



Bartendrar. Karina o Mats Henriksson sysslar med utskänkning





Test av Kalla-Haukna yxhammare



Flott flytetyg far Fritzö förbi





Bygdegården Högaböke



Kersti Gustavssons svamputställning





Mer svamp



Eva Wendt och Inga-Lill Bengtsson visar upp sina alster





Vuxenskolan visar keramik och smycken



Kö till bröd och honung hos Ingrid o Nils-Erik Svensson





Läckert stenugnsbakat bröd hos Ingrid o Nils-Erik



Pastor Berner m fru vilar i Ringamålas jord





Liksom grannarna Elsa och Ernst Jönsson



Ringamåla kyrka





Besök i fädernas kyrka

<b>Komministrar</b> med placering i Ringamåla	
Nils Peter Thubesson	1883-1890
Åke Wahlström	1891-1899
Carl Forstheim	1899-1941
Josef Berner	1942-1964
Bror Sibestam	1965-1974
Anders Cederblad	1977-1982
Thure Ödreborg	1983-1987
Peter Wingren	1987-1990
Helena Tomelius	1991-1995
Karin Wahlström	1995-1996
Sara Eriksson	1996-1998
Annelie Paulsson	1998-2002

Prästhistoria





Vävstugan i Byahuset



En klänning att dansa i ! (från RödaKorsets klädotställning)





Gamla kläder – men inte för alla väder ! (från RödaKorsets klädotställning)



Åke Kambrand med slöjdalster





Georg Ward är också en duktig slöjdare



En bygdens son, men sjöman blev han inte (från RödaKorsets klädställning)





Eva Henriksson är inte lottlös eller brödlös (Nissagården)



Nissagården lockar med kaffe och våffla!





I väntan på fika studeras hembygdens historia i nya Ringamålaboken.



Ulla och Cecilia förser alla med gott från Nissagårdens kök





Smaskigt!



Per-Ove blev årets eldsjäl i Karlshamns kommun

Artikel/Nils-Erik S, Håkan B. Bilder: Håkan B